

Laot miech oonder Eure mantel kroepe
wie e keend bij meer
en mer stèllekes doa zitte
op m'n kneje, bejjenteer.
Zèt Eur Keend - 'ch höb vööl te vraoge -
effekes daan bij miech neer.

Harie A. Loontjens

Sterre der Zee

Basiliek O.L. Vrouw Ten Hemelopneming
Maastricht

Uitgave: Kunst Adelt Maastricht

2682



„De berg was hoog, maar ik ben er toch gekomen.”

Ter nagedachtenis aan

JOZEF PLOEMEN

echtgenoot van

Mientje Helfer

* 2 februari 1921 te Heerlen

† 31 januari 1991 te Brunssum

Op 4 februari hebben wij hem uitgeleide gedaan in een Eucharistieviering van de parochiekerk H. Geest te Brunssum-Noord, waarna we hem te rusten hebben gelegd op de begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.

Na een moedig gedragen ziekte van acht jaar lang, is Jozef Ploemen, toch nog onverwacht van ons heengegaan. Hij zal in onze herinnering blijven als een man met een hart van goud, die zo goed was voor mam en ook veel van zijn kinderen en kleinkinderen hield. Hij was een begripvol iemand met wie je goed kon praten. Maar zijn energie was op. Hij heeft steeds gesteund op zijn diep geloof, een geloof dat hij 22 jaar heeft kunnen bezingen als lid van het zangkoor van Rimburch.

Hij heeft het einde van zijn leven voelen naderen; wij die achterblijven niet. Toch willen wij onze dankbaarheid uiten voor al het mooie wat wij met hem hebben meegemaakt. Wij bidden en vertrouwen dat deze levenslustige man nu deel mag hebben aan het eeuwige leven bij God.

De familie dankt allen van harte voor het hun bewezen medeleven.

†

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 16 maart 1991 om 18.00 uur in de H. Geestkerk te Brunssum-Noord.