



WIJ ROEMEN OP HET
KRUIS VAN ONZE
HEER JESUS CHRISTUS,
IN WIE ONS HEIL IS,
ONS LEVEN EN ONZE
VERRIJZENIS.



JEZUS † MARIA † JOSEPH

Gedenkt in uw gebeden de ziel van

Hubert Hendrikus Ploemen

weduwnaar van

Maria Hubertina Borghans

De betreurde overledene werd geboren te Nyswiller op 22 aug. 1883 en overleed, voorzien v.d. H. Sacramenten te Wessem 22 mei 1966 en werd begraven op het kerkhof te Rimbürg.

De overledene was een man van eenvoudig, levendig geloof. Zijn roem was niet in het uitwendige, maar in de geest van stille eenvoud, die kostbaar is in de ogen van God. Innig aan God en godsdienst gehecht, bezield met een levendig geloof en de geest des gebeds, deed hij slechts wat goed is in de ogen des Heren.

Tot in hoge ouderdom bleef hij in liefde tussen zijn kinderen en kleinkinderen.

Kalm en gerust is hij de dood tegemoet gegaan om weer met zijn vrouw vereend te worden. Gods goedheid zal hem tot Zich trekken en Zijn barmhartigheid zal hem binnenvoeren in de eeuwige zaligheid. Dierbare kinderen en kleinkinderen, tot weerziens bij God: bidt voor mij.

Mijn Jezus Barmhartigheid.