

In liefdevolle herinnering aan

Helmie Ploemen

weduwe van

Jo Eijdens

* 4 april 1930 te Ubach over Worms
† 9 december 2014 te Heerlen

Op 13 december hebben wij haar,
na de viering, te rusten gelegd bij pap.

Wij danken u voor uw medeleven en aanwezigheid.
Kinderen, kleinkinderen en familie.

Bij het slapengaan

*Nu de dag vermoeidheid bracht
zal het vuur van mijn verlangen
lieflijk de besterde nacht
als een doodmoe kind ontvangen*

*Handen, laat het al begaan
voorhoofd, wis nu alle dingen
elke zin van mijn bestaan
zinkt nu weg in sluimeringen*

*En mijn ziel wil vrij en zacht
op een vrije vlucht gaan zweven
in de tover van de nacht
diep en duizendvoudig leven*

Herman Hesse