



VERWERP MIJ NIET VAN UW
AANSCHIJN EN NEEM UWEN
HEILIGEN GEEST NIET WEG VAN MIJ

JEZUS † MARIA † JOSEPH.

Bid voor de Ziel van Zaliger

Mejuffrouw

*Maria Elisabeth
Hubertina Pieters.*

De dierbare overledene werd geboren te Schaesberg 13 Juli 1873 en overleed te Molenberg-Heerlen, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden, 14 Dec. 1937.

Eenvoud, vreeze des Heeren en goedheid kenmerkten deze edele ziel; zoolang haar krachten dit toelieten woonde zij gaarne de H. Mis bij en vereenigde zij zich dikwijls met haar Jezus in de H. Eucharistie.

Zij zocht slechts te kennen, wat aan het goddelijk Hart het aangenaamst is; zoodra zij dat wist bracht zij het ten uitvoer met de grootste getrouwheid.

(Leven v. d. H. Gertrudis)

O hoe zoet is het te sterven na een standvastige devotie gehad te hebben tot het Hart van Hem, die ons zal oordeelen.

(H. Margaretha Maria)

Zalig zij, die de gunst van Maria genieten, want de Allerheiligste Maagd voert hare dienaren ten hemel. (Bonaventura)

Dierbare broeders en familieleden, ik dank u voor al de zorgen, waarmede gij mij steeds omringd hebt en smeeke u bij onzen Heer Jezus Christus, dat gij mij bijstaat door uwe gebeden bij God.

Hart van Jezus, ik vertrouw op U. (300 d. afl.)

O. L. Vr. v. Lourdes, bid v. ons. (300 d. afl.)