

In dankbare herinnering aan



Maria Philipps

weduwe van

Balt Bastiaens

☼ 10 mei 1929 te Übach, Duitsland

† 14 augustus 2007 te Heerlen

De familie dankt u voor uw medeleven en aanwezigheid.

*Het laatste beetje is nu op,
Veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
Gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat is het niet erg,
Ik heb genoeg geleden.
Wel voor hen die ik achterlaat,
Vaarwel en wees tevreden*

De zeswewendienst zal plaatsvinden op zondag
30 september 2007 om 10.00 uur in de
parochiekerk H. Drieuldigheid te Rimburch.