



MICHELANGELO

Fa.P.GROEN.VENLO

O MIJNE MOEDER, MIJN VERTROUWEN

300 D. AFL.

JEZUS † MARIA † JOSEPH



Gedenkt in Uw gebed de ziel van zaliger

**Anna Margaretha Josepha Maria Peusens**

weduwe van

**Johan Joseph Mulders**

Lid der H. Familie

De betreurde overledene werd geboren op 5 April 1871 te Ubach over Worms en overleed te Rimburg, na een langdurig lijden, meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden op 26 Oct. 1954.

De Heer heeft gesproken: „Zie, Ik neem degene van u weg, welke gij zozeer bemindet, gij moogt nochtans niet wenen of klagen“. (Excl. XXIV 15). Als zorgzame moeder heeft zij hare dagen doorgebracht en alles gedaan, wat mogelijk was voor hare kinderen.

Zij was een vrouw van geloof, die al haar vertrouwen stelde op God de Heer.

Mijne dierbare kinderen, ik dank u voor de zorg aan mij besteed in mijn langdurige ziekte. God zal het u lonen. Blijft verenigd onder elkander en dient God getrouw.

Bij mijn heengaan vraag ik uw gebed, opdat de goede God me spoedig de eeuwige rust moge schenken.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

---

R.K. Begrafenisfonds, Ubach over Worms