



Herinneringen aan

Jo Peulen

Geboren op 12 november 1921 te Schaesberg

Overleden op 8 mei 1990 te Heerlen

Een harde werker,
een enthousiast jager en natuurliefhebber,
een Limburger in hart en nieren.

Met enkele zinnen hebben we geprobeerd een beeld te schetsen van zijn dynamische en intensieve manier van leven.

Vaak onderweg, meestal nogal gehaast, om een vergadering bij te wonen, allerlei zaken te regelen of de kinderen te bezoeken. Als er een beroep op hem werd gedaan, stond hij altijd voor iedereen klaar.

Het tonen van emoties was hem vreemd.
Oprechtheid en direktieid waren duidelijke karaktertrekken.
Kortom, een mens die aan het leven deelnam!

Toen hij op 17 maart ziek werd en in het ziekenhuis werd opgenomen, was zijn en onze verslagenheid groot.

Na enkele weken werd hij steeds zieker.

Zijn en onze wanhoop nam toe.

Tot op het laatste moment heeft hij zijn leven in eigen handen gehouden.

Wij hebben dat gerespekteerd.

68 jaar - een leeftijd om er nog helemaal bij te horen. Terechte verslagenheid bij ons allen dat het niet zo mocht zijn.

Hopelijk is het voor ons een troost dat hij, hoe dan ook en waar dan ook, voor altijd bij ons zal blijven horen.

mei 1990

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 24 juni a.s. om 11.00 uur in de Michaëlkerk te Eikske-Schaesberg.