

Dierbare Echtgenoot 'en Kinderen,
weent niet. Mijn loopbaan is ten
einde; de rechtvaardige Rechter zal
mij de verdiende kroon niet onthou-
den. En gij, mijn Priester-zoon, ge-
denk mij aan het altaar.

Tot weerziens in den hemel.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

„Op U, o Heer, heb ik gehoopt,
in eeuwigheid zal ik niet beschaamd
worden.”

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn
heil!

H. Jozef, bid voor mij!



Wij nu moeten roemen op het Kruis
van onzen Heer Jezus Christus, in
wien ons heil is, ons leven en onze
verrijzenis.

Jezus † Maria † Jozef



In het H. Offer der Priesters
en de gebeden der Gelovigen wordt
aanbevolen de ziel van zaliger

JOSEPHINA PETERS

echtgenoot van

MATHIAS WETZELS

Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie

Zij werd geboren te Rimborg 10
Februari 1867 en overleed aldaar,
meermalen gesterkt door de H. Sacra-
menten der stervenden, kalm en vredig
in den Heer op 7 April 1941.

De sterke vrouw, wie zal haar
vinden?

De overledene was de vrouw uit
de H. Schrift. Sterk in het Geloof,
dat de eenige richtsnoer was voor
al haar doen en laten. Sterk in de
Hoop op de toekomstige goederen,
die haar levensblijheid gaf, zelfs nog
in den nood en het leed harer lang-
durige, pijnlijke ziekte. Sterk in de
Liefde. In de liefde tot God, aan
Wiens H. Wil zij zich geheel over-
gaf; in de liefde tot echtgenoot en
kinderen, die haar steeds bezorgd
maakte over het welzijn van haar
huisgezin; in de liefde tot de naaste:
„Zij opende haar hand voor de be-
hoefte en stak de (helpende) hand
uit naar den arme.”