



MATER DOLOROSA.

GOEDERTIEREN MOEDER, BID VOOR DE
ARME ZIELEN.
„BEDROEFDE MOEDER, TRÖÖST HAAR!“

Jesus † Maria † Joseph † Franciscus.

Bid voor de ziel van zaliger

JAN FRANS PETERS

echtgenoot van

Maria Helena Collaris.

De dierbare overledene werd geboren te Hoensbroek den 11 Mei 1835 en overleed aldaar na eenen voorbeeldigen levenswandel, tijdig voorzien van de H. H. Sacramenten den 15e Nov. 1918.

Gedurende 54 jaren was hij een voorbeeldig echtgenoot en vader, hij was een wijs bestuurder zijns huizes; voor velen een verstandig raadsman: zijn aandenken zal in zegening blijven.

Hij was eenvoudig en oprecht van harte; hij vreesde God, en verwijderde zich van alle kwaad.

(Tob. 1,

Gelukkig en wijs de mensch, die gedurende zijn leven tracht te zijn gelijk hij wenscht te wezen in zijn stervensuur. (Nav. Chr.) Zalig de dooden die sterven in den Heer, zij zullen uitrusten van hun arbeid, zegt de H. Geest, immers hun werken volgen hen. (A. Poc. 14. 13.)

Mijne kinderen en dierbaren treurt niet over mij, als zij die geen hoop hebben — eert uwe moeder al de dagen uws levens en weest de een den anderen tot voorbeeld. (Job. IV 6.)

Dierbare echtgenoot wij zijn met Christus gestorven, wij gelooven dat wij met hem zullen leven. Ik zal U wederzien. — Helpt mij door uwe gebeden tot God. (Rom, 15.)

Zoet Hart van Jezus, wees mijne toevlucht.

(300 dagen afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dagen afl.)