



ECCE ANCILLA DOMINI.

Laat de kleinen tot Mij komen en weert ze toch
niet af, want het Hemelrijk is
voor die hun gelijken.



Ter herinnering aan een Engeltje
HUBERT, MARIA PETERS

geboren te Rimburg den 8 September 1941 en
den Hemel opgevlogen den 6 October 1943.

God gaf het ons
God nam het ons
Gods naam zij geprezen.
't Was goed bij ons
't Ging weg van ons
't Was beter in den hemel.
Daar blijft het ons
Daar wacht het ons
Daar zien wij het eenmaal weder.

Papa en Mama
Misschien was ik bij leven
Geen heilig Engeltje gebleven
God nam Uw kind
Omdat het door Hem werd bemind.