



ECCE HOMO.



*Wij vragen U een gebed voor
de zielerust van*

HUBERT JOSEPH PETERS

*De dierbare overledene werd geboren te
Schinnen 14 Juni 1869, en overleed na
een lange ziekte voorzien van de laatste H.
Sacramenten te Voerendaal 16 December
1945.*

Het leven der overledene is rustig en zonder grote dingen verlopen, zonder op te vallen, maar in eenvoud en in gebed. Zoals zijn leven was, was ook zijn sterven.

Tevreden is hij van ons heengegaan, wetend dat God zijn leven zou beloonen met het grote geluk in eeuwigheid.

Op het einde van zijn leven heeft God hem het lijdenskruis niet gespaard. Hij heeft het begrepen en heeft het aanvaard en met een voorbeeldig geduld gedragen, en het was de bekroning van een Christelijk leven.

Laat ons bidden. Heer wil aan deze ziel volgens Uw overgrote barmhartigheid, de plaats van verkwikking, licht en vrede verleenen, Door Christus Onzen Heer!

Heer Jezus wees hem indachtig!