



© Ars sacra12008

Ter dankbare herinnering aan

FIEN PELZERS

echtgenote van

KAREL RADEMAKERS

Geboren te Sittard, 26 november 1920 is zij na een langdurige ziekte, gesterkt met de Sacramenten der kerk, aldaar overleden in 1975 op haar huwelijksdag 3 februari.

Ondanks de zekerheid dat er geen genezing mogelijk was, kwam voor ons allen dit afscheid nog onverwacht.

Vol bewondering staan wij voor die moed en dat vertrouwen waarmee zij, wat onherroepelijk was aanvaard heeft en verwerkt.

Met volle overgave aan de wil van God heeft zij de dood kunnen aanvaarden. In haar grote geestkracht heeft ze onze bezorgde aandacht voor haar ziekte weggewuifd en omgevormd tot haar attente belangstelling voor ons wel en wee.

Daarom zijn we bij het verlies dat ons nu treft dankbaar voor alles wat zij voor ons betekende - en met haar dankbaar voor de attente zorg van zovelen, die haar zolang hebben begeleid en bijgestaan: haar familie, doktoren, verpleegsters en zovele vrienden.

Moge de Heer van alle leven, Die haar uit het lijden verlost heeft, haar opnemen in de volheid van Zijn goddelijke liefde.

De familie dankt U hartelijk voor de bliken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 23 maart a.s. om 18.00 uur in de kerk van het H. Hart te Overhoven-Sittard.