



DE HEER IS MIJN  
LICHT EN MIJN HEIL  
WIE ZOU IK VREZEN?



Gedenk in uw gebeden  
de ziel van

**Peter Joseph Pelzer**

echtgenoot van wijlen

**Johanna Maria Hubertina Peters**

Geboren te Nieuwenhagen 25 april 1882  
en overleden in het Maria-Oord te Kerk-  
rade 18 februari 1967, voorzien van het  
H. Sacrament der Zieken.

Hij werd begraven op het R.K. Kerkhof te  
Heerlen 22 februari d.o.v.



GEBED :

God, ontferm U liefdevol over de ziel van  
onze lieve vader, schoonvader, groot- en  
overgrootvader, broer, zwager en oom en  
geef, dat wij hem in de vreugde van het  
eeuwige leven mogen weerzien.

Moge hij, die in U geloofd en op U ver-  
trouwd heeft, de eeuwige vreugde bezit-  
ten. Door Christus onze Heer. Amen.