



Wat bij mich

effekes

20ge

oonder  
Eure  
mantel

Kroep

In liefde en dankbaarheid gedenken wij

## Peter Pelzer

echtgenoot van

Alberdine Rademacher

Peter werd geboren op 8 april 1942 te Nieuwenhagen. Op 3 november 1999 is hij, gesterkt door het Sacrament der zieken, in het ziekenhuis te Heerlen overleden. Na de plechtige uitvaartdienst, op 6 november in de parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp, hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op de R.K. Begraafplaats te Waubach.

Voor al uw bliken van medeleven bij het overlijden van Peter en voor uw aanwezigheid in de kerk, willen wij u hartelijk bedanken.

Alberdine,  
kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 11 december om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.

Peter groeide op in een bakkersgezin met 8 kinderen. Door zijn zachtaardige karakter was hij zeer geliefd bij zijn broers, zussen en schoonfamilie. Ook als collega en vriend werd Peter zeer gewaardeerd. Aan vriendschap hechtte hij veel waarde. Dit blijkt onder meer uit de bijna 40-jarige vriendschap tussen hem en zijn dienstkaarnraad. Ook bij de jongere generatie was hij een graag geziene gast, bij wie hij de bijnaam 'd'r pap' genoot.

Peter was dol op muziek en gezelligheid. Op feestjes was hij vaak het middelpunt van de belangstelling en beleefde daar veel plezier aan. Zijn grootste passie was zijn gezin. Als echtgenoot, vader, schoonvader en opa was hij het middelpunt van rust, zorgzaamheid en vooral liefde. Met z'n kleinkinderen kon hij zich urenlang bezighouden. Dagelijks liet hij zijn liefde voor ons allen blijken.

Veel te vroeg is hij van ons heen gegaan. We zullen hem enorm missen. Echter zijn beminnelijke glimlach en zijn humor waarmee hij zo velen verblijdde, zullen wij nooit vergeten.

Naat jong!  
Rust in vrede.

Laot miech onder Eure mantel kroepe  
wie e keend bij meer  
en mer stèllekes dao zitte  
op m'n kneje, beijenteer.  
Zèt Eur Keend - 'ch höb vööl te vraoge -  
effekes daan bij miech neer.

Harie A. Loontjes

Sterre der Zee

Basiliek O.L.Vrouw Ten Hemelopneming  
Maastricht

Uitgave: Kunst Adelt Maastricht

2682