



O GOEDE EN AELERZOETSTE JEZUS, zie ik buig mijne knieën in Uwe tegenwoordigheid, ik bid en smoek U met de grootste vurigheid van mijnen geest, dat Gij U gewaardigt in mijn hart te drukken, levendige gevoelens van geloof, Hoop en Liefde, een waar berouw over mijne zonden en een zeer vasten wil om mij te beteren, terwijl ik met groote aandacht en droefheid bij mij zelve overweeg en in den geest aanschouw uwe vijf wonden, hebbende voor oogen het geen de profet David reeds in twen mond plaatste over U zelve, o goede Jezus: ZIJ HEBBEN MINE HANDEN EN VOETEN DOORBOORD EN AL MINE BEENDEREN GETEFLD.

(Vollen aflat)

JEZUS † MARIA † JOSEPH!

„Gelukkig zij, die onberispelijk zijn op hun levensweg, die wandelen in de wet des Heeren”.

Bid voor de ziel van zaliger

Johanna Maria Josepha Pelzer,

weduwe van

Alexander Jozef Smeets

geboren te Waubach 12 Juni 1850, voorzien van de laatste H. Sacramenten aldaar den 26 September 1932 zacht en kalm in den Heer overleden is.

De dierbare overledene kon met een gerust geweten terugzien op haar verleden leven. Gelukkig leefde ze sedert 13 Febr. 1878 in 't huwelijk met Alexander Jozef Smeets, die haar den 8 Januari 1925 in de eeuwigheid voorafging. Vijf kinderen had God haar geschonken, waarvan drie zonen nog in 't leven zijn. Zij was een vrouw en huismoeder, die heelemaal opging in den kring van hare plichten, goed zorgde voor haren man en voor hare kinderen, die een goed hart had voor hare naasten. Maar midden in haren aardschen werkkring was haar hart steeds bij Christus en stelde zij haar heel leven in den dienst van God. Vooral zocht zij de kracht en de genade om steeds God te blijven dienen en vol mannenmoed hare plichten steeds te vervullen en de jaren van haar weduwschap geduldig te dragen, in 't bijwonen van 't H. Misoffer en in 't veelvuldig ontvangen van de H. Communie. En zoo is zij dan kalm en zacht heengegaan in een beter leven, terwijl haar hart steeds vervuld was van Gods liefde en los gemaakt van iedere dwaze gehechtheid aan de wereld.

En nu vraagt zij niets anders van hare kinderen en familieleden en vrienden dan haar te blijven gedenken in 't gebed en in 't Offer der priester, opdat zij des te eerder ruste in vrede.

Mijn Jezus, Barmhartigheid!

A. Gielen, Waubach