





Ter dankbare herinnering  
aan

## JAN PELTZER

De dierbare overledene werd geboren op 4 december 1940 te Nieuwenhagen. Hij overleed te Maastricht op 9 februari 1984. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide werd hij op 15 februari d.o.v. begraven op het R.K. Kerkhof te Nieuwenhagerheide.

Te vroeg werd Jan voor ons weggenomen. Voor hem was dit de verlossing van zijn pijn en smart. Door een ongeneeslijke ziekte werden zijn lichaamskrachten uitgeput. Hij hield van het leven, ook als het moeilijk was. Een grote wilskracht toonde hij op vele terreinen van het leven, zonder op de voorgrond te willen treden.

Zijn inzet voor het geluk van de ander, ieder ander, de hele gemeenschap stond voor hem groot in het vaandel geschreven. Arbeidzaam en accuraat was hij. Hoewel zijn werkerrein gelegen was in Maastricht, kon hij Nieuwenhagen niet vergeten. Het verenigingsleven ging hem zeer ter harte. In alles zag hij daarin geluk brengend aan de medemens.

Dit alles werd gesterkt door een intens en vurig, maar eenvoudig geloof. Jan, bedankt voor alles. Moge de Schepper van hemel en aarde je nu opnemen in het hemelrijk, met een hemelse smaak, vreugde en muziek.

Wij zijn U zeer erkentelijk voor Uw medeleven en belangstelling bij het overlijden en de begrafenis van Jan.

### **Familie Peltzer**

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 24 maart a.s. om 19.30 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide.