





In dierbare herinnering aan

Enny Pauly

echtgenote van

Jo Zegels

Geboren te Ubach over Worms op 26 augustus 1951.

Overleden te Voerendaal op 17 juni 2004,
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Op 22 juni hebben we na een plechtige requiemmis in de St. Josephkerk te
Waubach, afscheid van haar genomen in het crematorium te Heerlen.

Heer Jezus, U bent de Verrijzenis en het Leven voor allen die in Uw genade en
vrede ontslapen zijn. Wij bidden U, neem ook Enny Zegels-Pauly op in Uw
hemelse heerlijkheid, welke U voor ons door het lijden op het kruis voor ons
verworven hebt. Amen.

Onze Vader.....Wees gegroet.....

Ik dank u hartelijk voor de vele blijken van medeleven welke ik bij het overlijden
en de uitvaart van u mocht ontvangen.

Jo Zegels

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 31 juli om 18.00 uur in de
H. Bernadettekerk te Abdissenbosch.

Niet geheel onverwacht, maar naar menselijke maatstaven veel te vroeg, is
Enny Zegels-Pauly van ons heen gegaan. Aangeslagen door dit zware
verlies, ontroerd door haar sterke wilskracht, moed en vechtlust, en
dankbaar om de vele mooie herinneringen, blijven wij achter. We missen
een vrouw in ons midden die kleur gaf aan het leven.

Haar leven is geweest als een prachtige bloem, die tot volle bloei is
gekomen. Die met haar geur en kleur een uitstraling had in haar vrienden-
en kennissenkring. Die vruchtbaar inspiratie en liefde gaf aan haar man en al
haar dierbaren. Die bemind werd en graag gezien was. Maar ook, waarvan
de steel langzaam afknelde en tenslotte brak. Zo is zij in de volle bloei van
haar leven gestorven. Te vroeg, en toch voltooid, omdat ze zich met haar
lot had verzoend. Wij mogen ons haar herinneren hoe ze was in de bloei
van haar leven. Met haar liefde, interesse, spontaniteit, eenvoud en
eerlijkheid. Dat zou haar wens zijn.

We mogen er echter op vertrouwen dat God het leven niet heeft
weggenomen maar het leven heeft veranderd in een nieuw en
eeuwigdurend leven, waar geen plaats meer is voor pijn en verdriet. Dat
ze nu weer verenigd is met haar gestorven dierbaren: haar vader, haar zus,
haar neef en allen van wie ze afscheid heeft moeten nemen in dit leven.
Daarvoor bidden wij: dat ze nu mag rusten in de vrede.

Degenen die ik lief heb, verlaat ik
om degenen die ik liefhad, terug te zien.

Adieë