

Ter herinnering aan

HUB PAULSSEN

echtgenoot van

Jeanne Meijers

Hij werd geboren op 3 november 1913 te Mheer en overleed, voorzien van het H. Oliesel, op 18 juni 1996 in het St. Joseph-ziekenhuis te Kerkrade.

Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimborg op 22 juni 1996, vond de begrafenis plaats op de R.K. begraafplaats aldaar.

Op een bewonderingswaardige en rustige manier heeft hij aanvaard dat hij leed aan een ongeneeslijke ziekte.

Toch is het afscheid nog te vlug gekomen. Graag had hij thuis in Rimborg willen sterven bij mam, met wie hij al 55 jaar samen was. Het heeft niet zo mogen zijn. Voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij de vader en opa die altijd voor hen aanwezig was.

Zijn grootste hobby's, de jacht en de duiven-

sport, kon hij wegens zijn gezondheidstoestand niet meer uitoefenen, maar zijn belangstelling en interesse bleef onverminderd voortduren. Pap bedankt.

Hartelijk dank voor uw medeleven en aanwezigheid bij de uitvaart.

**Echtgenote,
kinderen en kleinkinderen.**

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 10 augustus a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimborg.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. 531 19 78.