



H. JOZEF - PATROON VAN EEN
ZALIGE DOOD - BID VOOR ONS

Bidt voor de ziel van zaliger

Johannes Hendrikus Papenburg

Lid van de H. Familie
weduwnaar van

Maria te Veele

echtgenoot van

Elisabeth Packeiser

geboren 17 augustus 1880 te Lichtenvoorde (G.)
en overleden 1 mei 1963 te Ubach over Worms,
gesterkt door de genademiddelen van onze
H. Moeder de Kerk en begraven 4 mei d.a.v.

Schoon is de dood van de rechtvaardige,
zijn sterven is geen dood maar de over-
gang tot een beter leven.

De dierbare overledene was een recht-
vaardige, die de wegen van God be-
wandeld heeft. Door zijn eenvoud was
hij de vriend van allen. Daarom heeft
God hem nu opgenomen in de vrede
van de hemel.

Dierbare vrouw en kinderen, stelt uw
hoop op de Heer. Blijft in onderlinge
liefde verenigd, hebt dank voor uw
liefdevolle zorgen en blijft voor mij
bidden, opdat mijn ziel ruste in vrede.

Tot weerziens bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid