



Ter herinnering aan

ANTOON PAPENBORG

echtgenoot van

CATHARINA DAUTZENBERG

Geboren te Osterfeld (Dld.) 8 maart 1913
werd hij tot de Heer geroepen in 't zieken-
huis te Heerlen 4 april 1982.

Na de uitvaartdienst in zijn parochiekerk te
Rimburg op Witte Donderdag 8 april werd hij
aldaar op 't kerkhof begraven.

Wat kan je leven toch anders gaan dan je
verwacht!

Geboren in Oost-Duitsland, vond zijn vader
echter hier werk in de mijn. Antoon groeide
toen hier op als een echte Limburgse jongen
van 't Stroattie, alsof hij hier geboren was.
Hij vond er ook zijn goede vrouw met wie hij
steeds in openheid lief en leed heeft ge-
deeld, wonend in Rimburg.

Toen hij hier onlangs een geriefelijker huisje
kreeg, was hij daar gelukkig mee en hij hoop-
te nog lang daarvan samen met zijn vrouw te
genieten.

Toen kwam onverwachts een ziekte en een
operatie, die een grote beproeving werd voor
hem en de zijnen. 't Is anders gegaan dan
hij verwachtte.

Antoon heeft dit zware offer gebracht en is
rustig en vredig van ons heengegaan.

Hij vond die vrede en die overgave in een
groot geloof in Christus en in grote trouw
aan de kerkgemeenschap van de Heer.

't Feit dat hij stierf op Palmzondag en be-
graven werd op Witte Donderdag, moge daar-
van een teken zijn.

„Moogt ge intreden in 't Pasen van de Heer'”.

De familie Papenberg-Dautzenberg dankt U
hartelijk voor 't meeleven bij de ziekte en de
begravenis van de dierbare overledene.

+

De zeswekendienst zal plaats hebben in de
parochiekerk van Rimburg op zaterdagavond
15 mei om 19.00 uur.