



Ter dankbare herinnering aan

Maria van Overmeere

weduwe van

Hubert Coppers

De dierbare overledene werd 6 december 1904 te Nieuwenhagen geboren. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleed zij 31 januari 1991 in het De Weverziekenhuis te Heerlen.

Op 4 februari volgde de crematie te
Imstenrade - Heerlen.

Het is moeilijk om afscheid te nemen van iemand, die zo lang een plaats in ons midden heeft gehad. Dit geldt zeker voor onze zorgzame moeder en oma, die meeleeft met ons allen.

Vooraf na de dood van haar man gingen haar gedachten uit naar kinderen en kleinkinderen. Nu wij haar zorgzame aanwezigheid moeten missen zijn we bedroefd.

Maar toch zijn we ook dankbaar voor al het mooie en goede, voor de bezorgdheid en steun, die wij van haar mochten ondervinden. Wij danken God ook dat zij zo lang in ons midden is geweest en dat wij haar iets hebben mogen teruggeven voor al het goede, dat zij in een lang mensenleven aan ons geschonken heeft.

Moge God haar binnenleiden in de eeuwige vreugde.

God, Gij hebt van ons gevraagd vader en moeder te eren.

Trouw aan dit woord eren wij hun nagedachtenis en bidden U:

Zie naar hun goedheid,
niet naar hun tekorten;
maak hen gelukkig en
doe ons leven
in afwachting van het weerzien
in de eeuwige vreugde.

Hartelijk dank voor het meelevens tijdens ziekte en overlijden en de crematie.

Familie van Overmeere
Familie Coppers

De zeswekendienst is op zaterdag 16 maart om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Michaël te Schaesberg - Eikske.