



Bevrijd, o heer:  
daar uw H. Kruis de  
zielen der afgestorvenen  
van iederen band der  
zonde en kom hun te  
hulp met uw genade.

Jesus! Maria! Joseph! Laurentius!  
*Bid voor de zielerust van zaliger*

DEN HEER

**HUBERT JOSEPH OTTEN,**

Echtgenoot van Mejuffrouw

**Augustina Wilhelmina DelaHaye,**

geboren te WYLRÉ den 22 Sept. 1827,  
gehuwd den 16 Januari 1865 en na een  
langdurig, met geduld verdragen lijden  
overleden te ESSCHENBERG, parochie  
Voerendaal, voorzien met de H. Sacra-  
menten, den 15 Februari 1902.

Ik heb ellendige maanden gehad en  
droevige nachten geteld; waarom is  
mijn smart langdurig geweest? waar-  
om mijn nood zonder hulp en onge-  
neesbaar? omdat Gij, Heer, gedaan  
hebt naar uw welbehagen. (Tob. 7, Jer.  
15). Doe dan, Heer, naar uwen wil en  
gebied, dat mijne ziel in vrede ontvan-  
gen worde; want 't is mij beter te  
sterven dan te leven. (Tob. 3, 6.)

Hij was bemind bij God en bij de  
mensen en zijne nagedachtenis zal  
in zegening blijven. (Eccl.)

Dierbare echtgenoote en kinderen!  
ik ga sterven, mijne loopbaan is geëin-  
digd. Bemint elkaâr met eene weder-  
keerige liefde (Joan. 15, 17) en komt  
mij te hulp door uwe gebeden. (Rom.)

Mijn Jesus, barmhartigheid! (100 dagen aflat).