



In Christus gedenken wij

Christianus Hubertus van Oss

echtgenoot van Maria Wilhelmina Schel

Adjutant van de Koninklijke Landmacht

geboren 6 juni 1919 te Maren, overleden na gesterkt te zijn door de H. Sacramenten van de Kerk te Utrecht op 8 november 1966, d.a.v. te ruste gelegd op de begraafplaats van zijn ouders te Maren.

Chris was een energiek en levenslustig man. Als geen ander hing hij aan het leven, dat onverwacht snel en zeer pijnlijk werd afgebroken. Met dezelfde moed, waarmee hij in Nederland en in het verre Oosten negen oorlogsjaren lang de vrede diende, heeft hij zijn vreselijk lijden aanvaard en als christen voorbeeldig gedragen. Zijn rusteloze persoon werd erdoor gerijpt. De Heer van levenden en doden, die hem zichtbaar sterkte in het sacrament van de zieken, was zijn werkelijke hoop en deze hoop maakte hem ondanks alles gelukkig en tevreden.

Lieve vrouw, onze plannen kunnen wij samen niet afmaken. Wees moedig en flink. God, de voltooiër van alles is ons nabij. Gertjan, onze zoon, onze trots, zal je tot steun en troost zijn.

De vrede van Christus zij met ons allen.