



MATER DOLOROSA.

JESUS! † MARIA! † JOSEPH!
Bid voor de ziel van zaliger

Mejuffrouw

MARIA HUBERTINA L'ORTYE,

Echtgenootte van wijlen den Heer

Leon. Joseph L'Ortye.

De dierbare afgestorvene werd geboren te LAAR-WIJNANDSRADE den 10 Jan. 1824, en overleed na eene kortstondige ziekte, doch zeer schoon voorbereid tot den dood door het godvruchtig ontvangen der HH. Sacramenten, op den KAMP-NUTH den 2 October 1903.

„Zij worden niet verloren, maar vooruitgezonden, welke niet zoozeer door den dood weggerukt als door de eeuwigheid opgenomen worden”. (H. Ambrosius).

„De dood is eene rust, eene bevrijding van het zweeten en zwoegen op aarde. Ziet ge dan een uwer dierbaren van hier gaan, word niet ontroerd, maar maak u zelf gereed”. (H. Chrysostomus).

(Mijne kinderen), „nu zijt gij wel bedroefd; maar eenmaal zal ik u wederzien; dan zal uw hart blijde zijn, en niemand zal u van uwe vreugde berooven”. (Joan.)

Jesus, Maria, Joseph, ik geef U mijn hart en mijne ziel.
Jesus, Maria, Joseph, staat mij bij in mijn doodstrijd.
Jesus, Maria, Joseph, laat mij in vrede in Uw heilig
gezelschap sterven. (300 dagen afaat).