



Ik heb mijn
geest en

zinnen

gekruisigd, opdat

zij eens verrijzen

mogen.

JEZUS! † MARIA! † JOZEF!

Het is eene heilige en heilzame gedachte
voor de overledenen te bidden. (II Mach. 12.)

Bid voor de ziel van zaliger
DEN HEER

ANDREAS JOSEPH L'ORTYE,

geboren te WYNANDSRADÉ den 20 Jan.
1809 en, na eene langdurige, pijnlijke
kwaal met voorbeeldig christelijk
geduld te hebben verdragen, tijdig
gesterkt met de H. Sacramenten der
Stervenden, overleden te NUTH den
23 April 1892.

*„Dit is onze roem, de getuigenis van
ons geweten, dat wij met eenvoudigheid
des harten, en niet met wereldsche wijs-
heid, maar met Gods genade in deze
wereld verkeerd hebben”. (II Cor.)*

*„Smart en droefheid heb ik in mijn
leven verduurd en den Naam des Heeren
heb ik aangeropen”. (Ps. 114.)*

*„Een geduldig mensch zal eenigen tijd
lijden, doch daarna met vreugde vervuld
worden. Met vol vertrouwen op den Heer
is hij in vrede gestorven. (Eccl. I, Tob. 14.)*

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne
toevlucht!
(300 dagen afluat.)