



R. V. Ned.

Série C 526,

DE DOOD ZIJNER HEILIGEN IS KOSTBAAR IN DE
OOGEN DES HEEREN. (Ps. 115,6.)

HEILIGE JOZEF, PATROON DER GOEDE DOOD,
"IN U STEL IK MIJN BETROUWEN."

JEZUS + MARIA + JOSEPH + GERTRUDIS !

Voor den rechtvaardige is de dood slechts een verhuizing tot het eeuwige leven. (H. Augustinus.)

Bid voor de ziel van zaliger

Alphons Hubert Ortmans

Lid v. d. Derde Orde, de Voortplanting des
Geloofs en Oud-Retraitant

Echtgenoot van

Maria Gertrudis Lassauw

geboren te Wijlre den 18 Mei 1860 en
aldaar overleden, meermalen gesterkt
door de Genademiddelen onzer Moeder
de H. Kerk, den 18 Januari 1939.

Zalig, die in oprechtheid wandelt en in wien geen valsheid gevonden wordt; want zie, Gij, o Heer, hebt de waarheid lief. (Ps. 50.)

Gelukkig hij, die den Heer vreest en groot genoeg is om te schept in zijne geboden. (Ps. III, 1.)

Het is zoet te sterven, als men wel geleefd heeft. (H. Augustinus.)

Zalig zij, die zich onder Maria's bescherming stellen; want zij zullen niets te vreezen hebben in de ure des doods.

Dierbare echtgenote, kinderen en verwanten, vaartwel, tot weerziens in den Hemel; vergeet mij niet en bidt voor mij, ik zal voor u bidden.

Bemind zij overal het H. Hart van Jezus !