



Zoo lief heeft God den mensch gehad  
dat Hij Zijn eenigen Zoon niet heeft  
gespaard. (Joh. 111.14)

JEZUS + MARIA † JOZEF + JOANNES

Ter zaliger gedachtenis aan

# Anna Maria Ortmanns

weduwe van

Peter Rheinfeld

De dierbare overledene werd geboren te Eyselshoven op 20 Mei 1877 en overleed in het St. Joseph-ziekenhuis te Kerkrade, vrij onverwacht, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden op 26 Juni 1944.

Een zalig rustig sterfbed is de vrucht van een plichtvervuld leven. Waarlijk deze dierbare overledene was 'n echte moeder naar Gods Wil. Van hare kindsheid af had zij geleerd God te vreezen en zich van zonden te onthouden. Zij was 'n vrouw van groot geloof, 'n echtgenootte vol toewijding, 'n moeder vol liefde voor hare kinderen.

Dagelijks zocht zij de kracht in de H. Mis en in de H. Communie. Toen zij ziek werd en God haar beproefde, verdroeg zij alles gelaten en geduldig door de kracht van de H. Hostie. Geen klacht kwam over hare lippen. Alles ter liefde Gods. Waarlijk, op haar kunnen wij de woorden van de H. Schrijft toepassen: „Kostbaar is in 's Heeren oogen de dood zijner heiligen.”

Lieve kinderen, dierbare familie en bekenden, vrij plotseling, zonder van U afscheid te nemen, ben ik van U heengegaan.

Lieve kinderen, vooral gij mijn zoon, door omstandigheden naar elders geroepen, zoo graag had ik U het laatste uur bij mij. Maar weet, het is Gods Wil. Deze scheiding komt van God. Treurt niet over mijn heengaan, want in den hemel zullen wij ons weerzien. Bidt veel voor mij.

**Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. a.)**

**Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. a.)**