



### Gebet.

O zoete Jesus, levende, lijdende en stervende uit liefde voor ons, verleent ons de genade van met U te lijden, zoo als Gij en voor U, op dat wij levende, lijdende en stervende in uwe liefde, ook met U eeuwig gelukkig mogen zijn. Amen.

**R. I. P.**

**TER LIEFDE VAN**  
**JEZUS, MARIA, JOZEF,**



**BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER**

**JOANNA MARIA L'ORTIJE,**

overleden te NUTH den 18 November 1879,  
in den ouderdom van 72 jaren, gedurende  
hare ziekte meermalen gesterkt met de  
H. H. Sakramenten.

Eenige oogenblikken voor haren onverwachten dood  
mocht zij verklaren, dat hare rekening met haren Schep-  
per in orde was.

Als de regtvaardige ook door den dood verrast wordt,  
zal hij toch in verkwikking zijn. **SAP. IV. 7.**

Zij was immers eene godsdienstige vrouw, die van een  
ieder zeer geacht was, omdat zij God vreesde; zij gaf  
vele aalmoezen en bad God aanhoudend. **ACT. X. 2.**

Bedrog is in haren mond niet gevonden. **1. PETR. II. 22.**

Zij heeft geleefd in de vreeze Gods en is in vrede  
gestorven. **TOB. XIV. 4.**

Zalig is de vrouw, wier hoop alleen op God geves-  
tigd is en die niet heeft omgezien naar ijdelheid en  
valsche dwaasheden. **Ps. XIX. 6.**

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart en mijne ziel!

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijnen doodstrijd!

Jezus, Maria, Jozef, laat mijne ziel bij U in vrede rusten!

*(300 dagen afstaat, toevoegelijk aan de zielen in  
het Vagevuur.)*