



ter herinnering aan

**anna maria elisabeth
orbon**

echtgenote van

antoon van der wallen

mama werd op 5 juli 1915 te heythuysen geboren en overleed te lauradorp op 3 april 1971.

op 7 april hebben wij haar voor de laatste maal naar de parochiekerk van lauradorp gebracht en haar daarna begraven op het kerkhof te waubach.

*

zo stil en eenvoudig als zij voor ons geleefd heeft, zo stil en onverwacht is mama van ons heengegaan. zij heeft van haar ogenschijnlijk kleine levenstaak iets moois en groots gemaakt: door haar toewijding, haar belangstelling, haar oprechte bezorgdheid voor ons. zij was intens gelukkig, wanneer ze zag, dat het ons goed ging, dat wij tevreden en gelukkig waren. lieve echtgenote, lieve mama, wij zullen

niet vergeten dat je ook werkelijk alles over had voor ons welzijn en wij zijn je er van harte dankbaar voor.

wij zullen nu voor elkaar blijven zorgen, gesteund door jouw liefde, gesteund ook door het geloof in de vader waarin je ons zo trouw bent voorgegaan en waarin jezelf kracht en troost vond in blijde en in moeilijke uren.

want diep in je hart leefde deze overtuiging: „niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. wij leven en sterven voor god, onze heer, aan hem behoren wij toe”.

* *
*

uw aanwezigheid en vele blijken van deelneming, betoond bij het overlijden van onze geliefde echtgenote en moeder, zijn een grote steun voor ons geweest. wij zeggen u hiervoor onszelgemeende dank.

a. van der wallen en kinderen

de plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op zaterdag 15 mei a.s. om 18.00 uur, in de kerk van de h. thelesia en de h. joh. bosco te lauradorp.