





Een dankbare herinnering aan

MARGARETHA OLFEN

weduwe van

Martin Schröder

* 1 Juni 1903 te Mülheim/Ruhr (Dld.).

† 16 Juni 1981 te Heerlen, voorzien van het Sacrament der zieken.

Met grote liefde heeft zij dagelijks haar taken als vrouw en moeder vervuld. Ook als oma was het haar nooit te veel zorgzaam en met warme belangstelling open te staan voor wat ons kinderen en kleinkinderen bezig hield en aan wel en wee overkwam.

Trouwens ieder was bij haar een welkome gast. Ze hield er van wanneer mensen voor de gezelligheid eens bij haar binnenliepen. Al het menselijk lief en leed, dat bij de zorg voor een gezin en het welbesteden van eigen leven komt kijken, heeft zij ruim veertig jaar lang kunnen delen met haar geliefde man, voor wie zij al die tijd ruggesteun is geweest bij het uitoefenen van zijn geliefde hobby: de muziek.

Vier jaar geleden beëindigde het sterven van Vader de harmonie van een gelukkig huwelijk. Zij is daar zichtbaar aan gaan lijden. Het verdriet werd haar te machtig. Zelf al niet meer al te sterk werd de lege plaats haar te veel.

Moeder, wij danken U voor alles wat U voor ons deed en wilde doen. Uw ijver voor een sfeer van echte huiselijkheid en Uw openhartigheid zullen ons steeds blijven.

God geeft U de welverdiende rust en de ware vreugde, die de wereld niet schenken kan.

Wij danken U allen voor het medeleven betoond tijdens de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis van onze moeder en oma.

Kinderen en kleinkinderen

Wij nodigen U tevens uit voor het bijwonen van de zeswekendienst die zal plaatsvinden op zaterdag 1 augustus a.s. om 19.00 uur in de H. Michaëlkerk te Eikske-Schaesberg.