



ECCE HOMO.

TER WILLE VAN UWE H. WONDEN,
O JEZUS, ONTFERM U OVER DE ARME ZIELEN.
„O JEZUS BARMHARTIGHEID!”

—B. Kühlen, M. Gladbach.—

Jezus! Maria! † Jozef! † Martinus!

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Geertruid Offermans,

Weduwe van wijlen

Jan Leonard Coenen.

De dierbare overledene werd geboren te Heerlen den 22 December 1856, huwde aldaar den 6 September 1888 en overleed te Welten-Heerlen, voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, den 12 April 1916.

Wie den Heer vreest, die zal het welgaan in zijn uiterste en hij zal gezegend worden ten dage van zijn verscheiden. Zoet is het dan ook te sterven, als men wel geleefd heeft; want de dood der rechtvaardigen is het einde hunner smarten, de verzekering hunner overwinning, de deur van het eeuwig leven.

Mijne dierbare kinderen, nu zijt gij wel bedroefd, maar eenmaal zal ik U wederzien; dan zal uw hart blijde zijn en niemand zal uwe vreugde berooven. Waakt derhalve en weest indachtig, dat ik dag en nacht niet heb opgehouden een ieder van U met tranen te vermanen. En nu beveel ik U aan God. U verlatende, vraag ik geen tranen, maar gebeden en offeranden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dagen afluat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

(300 dagen afluat.)