



Ter dankbare herinnering aan

Tiny van den Oever

Hubertina van den Oever werd geboren in Ubach over Worms op 7 oktober 1919 en overleed, gesterkt door de H. Sacramenten, in het Atriumziekenhuis te Heerlen op 11 oktober 2001. Ze werd, na een plechtige uitvaartmis in de St. Josephkerk te Waubach - Groenstraat, begraven in het ouderlijk graf op het parochieel kerkhof aldaar.

Voor uw gebed en medeleven bij het overlijden en de begrafenis, willen wij u oprecht danken.

Haar familie

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk St. Joseph te Waubach - Groenstraat op zondag 25 november a.s. om 11.15 uur.

Op haar 82^{ste} verjaardag moest Tiny plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. We konden niet vermoeden dat ze dit niet zou overleven. Want Tiny zag er, ondanks haar leeftijd en de hersenverbloeding van 1980, nog heel goed uit. Inderdaad waren de laatste twintig jaar voor haar anders als van te voren. Toen stond ze al eens op de drempel van de hemelpoort en ze vertelde wel eens over al het moois dat ze toen zag. Met een enorme wilskracht en moed en met veel oefenen had Tiny zich er weer boven op gewerkt, zodat ze vrij zelfstandig kon wonen in het flatje op de Markt, waar ze vanaf 1958 met haar ouders ging wonen. Tiny hield van haar familie en de familie hield van haar. Ze hielp waar ze kon, te meer daar de ouderlijke textielwinkel veel werk en tijd vergde. Na 1980 liet haar korte geheugen haar wel eens in de steek, maar dat belette haar niet de herinneringen en de gebeden van haar jeugd te vergeten. Want door alle omstandigheden heen, bleef ze diepgelovig. Haar grote liefde voor Maria kon zich vaker uiten in een bedevaart naar Lourdes, Kevelaer of Banneux. Ze was trouwens jarig op het feest van de rozenkrans. Ze was zelf heel dankbaar voor allen die haar dagelijks bijstonden en ze zei telkens weer: Dank u! Tiny, moge je nu gelukkig zijn bij God en je ouders, bij moeder Maria en al haar kinderen. Bedankt en tot ziens.