



MOEDER VAN SMARTEN
TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN
BID VOOR ONS

Bid voor de Ziel van Zaliger
GEERTRUDA VAN DEN NOORT

Weduwe van
HENDRIKUS VRIENS

geboren te Dinteloord 28 Mei 1876,
en overleden te Roosendaal 3 Maart 1953.
Voorzien van de H.H. Sacramenten der
Stervenden.

— —

Dit is onze roem, de getuigenis van ons geweten, dat wij in de eenvoud van ons hart en in oprechtheid in deze wereld hebben verkeerd.

Reeds lang heb ik de Heer afgewacht en eindelijk heeft Hij acht op mij gegeven, en Hij heeft mij verlost.

Door haar geloof, haar godsvrucht en haar rechtzinnigheid spreekt zij nog na haar dood en was zij bemind bij God en de mensen. De gerustheid van geweten in het uur van de dood is het begin van de beloning der rechtvaardigen.

Mijn dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik heb U allen zo teder liefgehad. Blijft eensgezind onder elkander. Dient God trouw en leeft zo, dat ge de dood niet behoeft te vrezen. Hartelijk dank voor al Uw goede zorgen. Vergeet mij niet in Uw gebeden. En troost U. Bij God zien wij elkander spoedig weer.

Heer geef haar de eeuwige rust.