



ST. JOSEPH, PATROON VAN EEN ZALIGE
DOOD, BID VOOR ONS

In 't H. Misoffer en de gebeden van priesters en gelovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

de ZeerEerw. Heer

Henricus Nillesen

rustend pastoor te Ehrenstein-Kerkrade.

Geboren te Gennep 28 Maart 1875.

Priester gewijd te Roermond 25 Maart 1900.

Leraar te Rolduc 1900 - 1922.

Pastoor te Bemelen 1922 - 1929.

Pastoor te Rimburg 1929 - 1946.

Gestorven te Kerkrade 5 Juni 1955.

Een vrome en zachte inborst, opgewektheid van karakter, hebben het leven van de overledene veraangenaamd tot op zijn hoge leeftijd.

De parochianen van Bemelen en Rimburg, beiden idillische dorpen, hebben hem gekend als natuurvriend, maar evenzeer als goede herder, die met grote zorg hun zielen leidde.

Voor al de laatsten, bij wie hij zijn laatste rustplaats wilde hebben, mogen de vermaning van de H. Apostel Paulus ter harte nemen: „Denkt aan Uw leidlieden, die U het woord Gods hebben verkondigd; let op het einde van hun leven en volgt hun geloof na”.

(Hebreëen XIII. 7.)

Allerheiligste Hart van Jezus, ik schenk mij geheel aan U door Maria. (300 d. afl.)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.