



Ter dankbare herinnering aan

JO NIJSSEN

echtgenoot van

JOKE JANSEN

Geboren te Born op 23 februari 1930.
Overleden te Heerlen op 1 februari 1991.

Wij danken U hartelijk voor het door U betoonde medeleven.

Joke Nijssen - Jansen,
kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst zal worden gehouden op Palmzondag, 24 maart a.s. om 11.00 uur, in de parochiekerk Verschijning van de Onbevleete Maagd te Molenberg - Heerlen.

Lieve Jo.

*Met je goedheid
wees je elk van ons
de juiste weg.
Het leven
bestond voor jou
uit delen met elkaar,
met mij en de jongens.
En geen enkele vriend
deed ooit vergeefs
een beroep op je.
Je bezat de wilskracht
om te winnen
en je wou.
Want je maakte elk van ons
tot vriend.
Jij en wij, je gezin,
hebben gevochten
tegen het medogenloze,
tot de rust, om je
over te geven aan het eeuwige leven,
langzaam zijn intrede deed.
Waarbij je ons aller verdriet
ervaarde als het beste bewijs
van oprechte liefde en vriendschap.*

*Joke, kinderen en
kleinkinderen.*