





In dankbare herinnering aan

BERTHA THALEN - NIESSEN

Geboren te Teveren (Did.) 2 juni 1903.
Overleden te Ubach over Worms 9 nov. 1981.

Als een kind dat spelend binnenkomt, zo is ze in „Heereveld” aangekomen, en feestvierend vertrok ze vandaar naar de hemel.

Was ze dan een kind? Integendeel!

Zij had, evenals de man Job, het leven met zijn wederwaardigheden leren kennen. En vanaf haar 70 ste jaar trok het verdriet boven haar hoofd samen als een zwaar onweer dat doet boven de velden en huizen. Ze verloor haar man, haar enigst kind en zelfs haar eigen lichaam werd geraakt. Haar geest echter bleef ongebroken. De Heer had gegeven, de Heer had genomen... Zij bleef de Naam des Heren zegenen.

Zonder door haar handicap stuurs en verwijtend met anderen om te gaan, veroverde zij alle harten met haar dankbare inslag en haar ongekunsteld optimisme.

Heeft zij van het leven in „Heereveld” genoten? Wij denken van wel, maar zeker weten wij, dat wij van haar plezier beleefd hebben.

De kleinkinderen mogen we gelukkig prijzen, omdat ze zulk een gaaf toonbeeld van zielegrootheid voor ogen kunnen houden. En wij danken haar voor haar voorbeeld. Tevens danken wij de Heer, dat Hij de drempel naar de eeuwigheid voor haar voeten geëffend heeft.

Laten wij haar ons gebed meegeven als een ruiker voor de Heer, opdat zij moge rusten in vrede.

Namens de kleinkinderen en achterkleinkinderen, hartelijk dank voor uw betoonde medeleven.