



Mater Dolorosa

JEZUS † MARIA † JOSEPH!

Bid voor de ziel van zaliger

Anna Maria Niessen

echtgenoot van

MARTINUS PLUM

die herhaaldelijk gesterkt met de H. Sacramenten der stervenden, na een lang met het grootste geduld verdragen lijden op den feestdag van Maria Lichtmis zacht en kalm in 't jaar 1932 te Waubach overleden is.

De overledene was een diepgodsdienstige vrouw. Op haar was werkelijk van toepassing het woord van den psalmist: „Gij hebt mijn hart beproefd en met lijden bezocht: gij hebt mij door 't vuur onderzocht en misdaad werd aan mij niet gevonden!”

Zij was eene vrouw van de trouwste plichtvervulling. Zij werd geboren 22 Sept. 1850 te Grotenrade en leefde sinds 17 Oct. 1875 in een gelukkig huwelijk met Martinus Plum dien zij als trouwe steun in werk en lijden steeds opbeurend ter zijde stond.

Terwijl zij reeds jaren lang gebukt ging onder één zwaar kruis van pijnen, was zij daarbij nog altijd opgeruimd en beminnelijk in haar omgang. Hare zes kinderen liet zij als grootsten schat achter een diep katholiek geloof. En haar wensch voor haren dood de H. Sacramenten te ontvangen werd haar ruimschoots vervuld.

Evenals de griize Simeon mocht zij gerust haar moede hoofd neerleggen, met de woorden: „Heer laat uwe dienares in vrede gaan, want mijne oogen hebben Uw heil gezien”. De lamp der liefde tot God in hare handen dragend kon zij dan ook den op haar wachtenden goddelijken bruidegom tegemoet snellen.

ZIJ RUSTE IN VREDE

A. Gielen, Waubach