





In het H. Misoffer en de gebeden van priesters
en gelovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Sophia
Johanna Lamberdina Neervoort

echtgenote van Laurentius Postularts

De overledene werd geboren 22 juli 1934 te
Brunssum, overleed te Heerlen 11 juli 1964 na
voorzien te zijn van de Genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en werd begraven in
Abdissenbosch-Waubach.

Bij het graf van deze vrouw staan wij voor een
van Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten. Naar
menselijke berekening is zij veel te jong van ons
heengegaan. Maar in Gods ogen was haar tijd
gekomen.

Voor ons allen is dit weer een teken om altijd
voor ogen te houden de woorden van Christus:
„Weest bereid, want gij kent dag noch uur”.

Laat ons bidden:

O God, die vergiffenis schenkt en de zaligheid van
de mens verlangt, wij bidden U, dat Gij deze
overledene, die uit ons midden is heengegaan, door
de voorspraak van de H. Maagd Maria tot de
deelneming aan de eeuwige zaligheid wilt laten
geraken.

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.