





In liefdevolle herinnering aan

Gretha Muys

Zij werd geboren op 3 september 1912 te Dortmund en overleed op 29 maart 2005 te Landgraaf.

Na de uitvaartmis in de parochiekerk H. Joseph te Waubach hebben wij op 2 april in het crematorium te Heerlen afscheid van haar genomen.

Wij danken u voor alles wat u voor mam betekend heeft en voor uw aanwezigheid bij deze laatste gang.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 8 mei 2005 om 11.15 uur in de St. Joseph kerk te Waubach-Landgraaf.

Vandaag zijn wij allen hier om afscheid te nemen van mam, oma, overgrootmoeder, tante en nicht Gretha Muys. Zij heeft in stilte geleden en wilde nooit iemand tot last zijn. In grote dankbaarheid heeft zij de thuisverpleging aanvaard, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Wij blijven haar in dankbare herinnering houden als een zorgzaam, hartelijk goed en gelovig mens; zelfs tijdens haar slepende ziekte was iedereen altijd welkom en wilde zij steeds geïnformeerd zijn naar het welzijn van haar medemens.

Zij kon zo welgemeend geëmotioneerd raken als het niet zo goed ging met iemand in haar familie-vrienden- of kennissen kring, dan voelde zij zich zo betrokken en wilde steeds helpen, in zo verre dit voor haar nog mogelijk was.

Zelf was zij met weinig tevreden en zeer dankbaar voor al het goede wat het leven haar te bieden had en wilde dit steeds graag delen met haar naasten.

Zij voelde zich pas echt gelukkig als het de anderen goed ging. Wanneer haar dochter Truus of schoonzoon Joep, of kleinkinderen Esther en Rolf met achterkleinkind Glenn haar kwamen opzoeken, kon ze zo stralen van geluk.

Mam, oma, Gretha bedankt voor alles.