



Met innige dankbaarheid denken wij aan

JOHAN CASPAR MULDER

weguwenaar van
Johanna Wick

Hij werd geboren op 31 maart 1904 te Rimburch en overleed op 17 september 1979 te Abdissenbosch.

Na 'n plechtige uitvaartdienst in de parochie van de H. Bernadette werd hij aldaar begraven op vrijdag 21 september 1979.

Na een werkzaam leven waarin hij als eenvoudige mens bekend stond, is hij overleden terwijl hij juist bezig was zijn laatste plicht te vervullen. Hij was de laatste jaren in een niet al te beste gezondheidstoestand, maar desondanks erg plichtsgetrouw en vervuld met de gedachte de taken die nu op hem

rustten, ondanks zijn beperkte mogelijkheden zo optimaal mogelijk te volbrengen. Hij heeft ons respect omdat hij in weerwil van zijn tanende gezondheid juist in deze laatste weken na het overlijden van zijn echtgenote toch nog tot zoveel in staat was. Desalniettemin heeft hij het gemis van zijn vrouw en eigen zwakte erg duidelijk ondervonden en was hij in meer of mindere mate nu 'n stuurloos schip. In dit opzicht kunnen wij dan ook blij voor hem zijn en hopen dat hij met haar verenigd is.

Oprechte dank voor uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene.

Kinderen Mulders

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 4 november a.s. om 10.30 uur in de kerk van de H. Bernadette te Abdissenbosch.