





Met een dankbaar hart willen we in herinnering
houden

Kuub (Men) Mulders

weduwnaar van

Irmgard Mestriner

Geboren te Kerkrade 1 augustus 1922.
Overleden te Schaesberg 1 augustus 1987, begraven
te Eygelshoven 6 augustus 1987.

Bij het overlijden van onze inniggeliefde vader en opa
willen wij U deze foto meegeven, om de herinnering
aan hem levend te houden.

Het is haast onmogelijk om uit te drukken wat zijn ver-
lies voor ons betekent.

In zijn veelbewogen leven heeft hij gezocht naar de
waarheid van zijn bestaan, wat niet altijd gemakkelijk
was. Wij vinden dat hij dat met grote wijsheid heeft
gedaan.

Wij hopen dat hij de bevrijding en het licht dat hij ver-
wachtte, heeft gevonden en dat hij nu verenigd is met
mamma, waar hij zoveel van hield.

Lieve pappa, je was boven alles voor ons allemaal een
grote vriend. Wij zullen je altijd in ons meedragen.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag
12 september om 19.00 uur in de kerk van de H.
Pastoor van Ars te Eygelshoven.