





Ter dankbare herinnering aan

ANNA GERTRUDA MULDER

weduwe van

ANTONIE JOHANNES VAN LIESHOUT

Geboren te Ubach over Worms 17 september 1906 en gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk overleden in Bejaardencentrum PANHUYS te Hulsberg 1 juni 1983.

Het angstige van dit leven is voor de meeste mensen de dood. Niemand weet wanneer het einde komt en iedere dag kan het einde betekenen. De Heer heeft gezegd: „De dood komt als een dief in de nacht.”

Heb God lief en de naaste en laat het aan de barmhartige God over om tijd en uur te bepalen en naar omstandigheden te schicken. Wie waakt en bidt staat nooit onvoorbereid voor dood en oordeel. En dat was zonder twijfel het geval met Mevr. van Lieshout die de dood beschouwde als een welkome

bevrijder. Haar hart was immers onrustig en zij trachtte rust te vinden bij het Tabernakel waar zij geregeld troost ging zoeken. En ofschoon het pijn doet een vertrouwde huisgenote te moeten missen, mogen wij ons toch met haar verheugen nu God haar in Zijn oneindige liefde tot Zich heeft geroepen en nu zij met de Psalmist mag zeggen: „In vrede leg ik mij neer en aanstonds sluimer ik in, want Gij alleen, Jahweh, laat mij zonder zorgen rusten.”

Moge zij rusten in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor uw bliken van medeleven.

+

De plechtige zesewekendienst zal worden gehouden op zondag 24 juli 1983 te 9.30 uur in de Kapel van het Bejaardencentrum PANHUYS te Hulsberg.

Begr. Ond. Jan van Hasselt,
Spoorsingel 4, Heerlen - Tel. 045-724808