

Ter dankbare herinnering aan

Maria Müller

Zij werd geboren op 12 oktober 1931 in Daleiden (Dld.) en overleed geheel onverwacht op 11 januari 2003 in het Atrium-ziekenhuis te Heerlen.

Zij werd op 16 januari, na een plechtige requiemmis in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch, gecremeerd te Heerlen-Imstenrade.

Gevoelens van onbegrip en verslagenheid overheersen. Waarom nou jij? Ze laat een grote leegte achter.

We zijn bedroefd omdat we haar moeten missen.

Ze was een lieve en zorgzame moeder.

We hielden van haar en zijn dankbaar omdat ze zo veel voor ons deed.

Mam we vergeten je niet.

*Herinner mij
Niet in sombere dagen*

*Herinner mij
In de stralende zon*

*Herinner mij
Hoe ik was, toen ik nog alles kon*

Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.
Dat zij ruste in vrede. Amen.

De familie dankt u hartelijk voor uw gebed en blijken van medeleven, vooral op deze dag van het afscheid.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 23 februari 2003 om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch-Landgraaf.