



Piombo

HEER JEZUS, LEER ME  
MIJN KRUIS DRAGEN

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

## **Jacobus Jos Baldewijn Moonen**

echtgenoot van

**Olga Catharina Lamers**

Geboren te Kerkrade 8 jan. 1927 plotseling overleden door een droevig ongeval op 22 oktober 1958.

Terwijl hij zijn plicht vervulde in de diepe mijngangen trof hem de dood in het holst van de nacht bij zijn werk.

Zo werd weer in letterlijke zin bewaarheid: „Gij kent dag noch uur de dood komt als een dief in de nacht”. Als een dief in de nacht ontnam hij hem het leven en ontrukte hem van zijn vrouw en van zijn kinderen, die nog te klein zijn, om te beseffen het gemis van „vader”. Van vader, die ze nauwelijks kennen, van vader, die nog zo nodig was, van vader die voor moeder en voor hen zorgde.

Al is een plotselinge dood te vragen Gods barmhartigheid geeft ons troost en de zekerheid dat we hem kunnen helpen door ons gebed, zal ons de plicht opleggen voor hem te bidden.

Dierbare echtgenote vergeet mij niet in uw gebed en zorg ervoor dat onze kinderen hun vader niet vergeten.

Mijn Jezus barmhartigheid.