



†

IN MEMORIAM

Ter zalige herinnering aan
Maria Helena Mols

Lid van de H. Familie
weduwe van
Hubert Suylen

die de 1e Maart 1883 te Schinveld geboren,
de 25e Januari 1952 te Ubach over Worms
in Gods vrede ontsliep, tijdig gesterkt door
de Genademiddelen van onze Moeder de
H. Kerk.

De dierbare overledene was een goed mens
en een goede christin. Zij was een vrouw
van strenge plichtsbetrachting, die zichzelf
nooit ontzag en nooit zichzelf zocht.

Het sterke geloof, dat zij van haar ouders
geërfd had, was de adem van haar leven. Het
schonk haar die grote liefde tot God, waar-
van haar hart overvloedde en de even grote
liefde tot haar kinderen, voor wier gods-
dienstzin en geluk zij heel haar leven ge-
beden en gewerkt heeft. Daarom was haar
sterven schoon, zoals haar leven was. Op
haar ziekbed zag ze zonder vrees de dood
naderen, als een engel van vrede, die haar
de poorten van het eeuwige leven opende.

Dierbare kinderen, vergeet mijne lessen
niet, blijft één in onderlinge liefde en bidt
voor mij, die u zo liefhad. God zegene en
beware u. Tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.