



Christus is voormij leven

Jezus - Maria - Jozef



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

Anna Catharina Hubertina Mohr

echtgenote van

Jan Cornelius Huntjens

De betreurde overledene werd geboren te Wittem op 9 april 1897 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten in het ziekenhuis te Heerlen op 1 oktober 1967 en werd begraven op het Kath. Kerkhof te Rimburch.

Zij beminde haar man en kinderen, bestuurd haar gezin, paste haar huis op en gedroeg zich onberispelijk (Tob. X 13) en er was niemand die een woord kwaad over haar sprak (Jud. VII 8), want zij was een godvrezende vrouw (Jud. VII 29).

Zij was een brave en godsdienstige vrouw, die door haar gaven van geest en hart en door haar minzame omgang door iedereen werd geacht en bemind.

Op God, de Heer, stelt zij al haar vertrouwen en in eeuwigheid zal zij niet beschaamd worden.

Leeft wel dierbare echtgenoot en kinderen, blijft mij gedenken in uw gebeden. Tot weerziens bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Voor uw gebeden en zeer gewaardeerde blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn inniggeliefde echtgenote, onze goede en zorgzame moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

**Anna Catharina Hubertina
Mohr**

betuigen wij U onze oprechte dank.

J. C. Huntjens en kinderen

Rimburch, 5 oktober 1967

De plechtige ZESWEKENDIENST zal plaats vinden op ZONDAG 12 NOVEMBER a.s. om 9,30 uur in de parochiekerk van de H. Drieuldigheid te Rimburch.