



Dankbaar gedenken wij:

**JOHANNA CATHARINA
MISPELBAUM**

echtgenote van

Frans Olejniczak

Ze werd geboren op 12 juni 1914 te
Ubach over Worms.

Gesterkt door het Sacrament van de zieken,
is zij overleden op 7 juli 1986 te
Ubach over Worms.

Haar lichaam werd aan de aarde toevertrouwd
op 11 juli d.o.v. op het R.K. gedeelte van het
Algemeen kerkhof te Ubach over Worms.

Een zwaar en langdurig lijden heeft zij moe-
dig gedragen. Aan huis gebonden wist zij
toch met vreugde en optimisme haar dagen
door te brengen. Ondanks alles kon zij intens
genieten van het samen zijn met andere

mensen en legde zij graag een kaartje met
hen. Dat gaf haar de kracht, die zij uiteinde-
lijk vond in haar groot en diep geloof in God.
Lang en gelukkig, meer dan 50 jaar, mocht
zij met haar man verenigd blijven, hecht ver-
bonden met haar kinderen en kleinkinderen.
Plotseling en rustig kon zij nu haar weg
gaan, de Heer en Schepper tegemoet.
Over de dood heen zal zij haar man, die
alleen achter blijft, blijven sterken en troosten.

Wij bidden:

Heer Jezus Christus, Gij hebt het lijden heel
diep in Uw eigen lichaam gevoeld en het
aanvaard uit Gods Hand.

Geef deze gestorven mens, Johanna, die in
geloof haar pijn en ziekte gedragen heeft,
nu de vrede en de rust van het leven bij U
voor altijd.

Frans Olejniczak, kinderen, kleinkinderen en
familie danken U hartelijk voor Uw medeleven
bij het overlijden en bij de begrafenis.

+

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 16 augustus a.s. 's avonds
om 19.00 uur in de parochiekerk van de
H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978