



In liefdevolle herinnering aan

Jos van der Minnen

☆ 8 januari 1925 te Oudenbosch
† 14 november 2020 te Landgraaf

weduwnaar van

Nan van der Minnen-van Eekelen

*De familie dankt u voor uw steun, medeleven
en aanwezigheid bij het afscheid.*

PRACHTIG MENS

Niet vervreemden
van je oorsprong,
jezelf niet verloochenen,

vertrouwd zijn
met weer en wind,

onderdak zijn bij de bomen,
thuis zijn bij de vogels,
de bloemen, de vlinders,

niet vervreemden,
dicht bij de natuur,
dicht bij jezelf blijven,

mens,
zo prachtig mens ben je,
mens van de aarde en adem.