

Ter liefde van Jesus, Maria en Jozeph.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

ANTOINE-JAN MERMANS

TOLBEAMBTTE TE NEER-HAEREN

ECHTGENOOT VAN

MARIA-CATHARINA PETERS

die, geboren te Veldwezeth, den 5ⁿ October 1861, in den Heer ontsliep, te Neer-Haeren, den 30ⁿ October 1918, meermaals voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

«De dood der rechtvaardigen is geen dood; zij ontslapen zachtjes op aarde om in den hemel te ontwaken.»
(H. Alph. Sig.)

Waarlijk het sterven van dezen rechtvaardiger was als een zacht insluimeren.

Door zijne opvoeding geneigd tot een stil en kristelijk leven, wist de dierbare afgestorvene zijn geluk te vinden bij den familiehaard. Het offer, door het vaderland gevergd, van een eenigen en begaafden zoon brak hem het hart, maar ook, zoete belooning, onthechte hem meer en meer van het aardsche en gaf hem hemelsche begeerten.

Nu rust hij in den eeuwigen vrede. Daar is noch vrees noch verlies.

Lieve vrouw en kinderen, mijne dood zal u eene zoete herinnering worden. Bewaart die goed: zij zal u ook leeren sterven.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)