

“ Liever iets moois moeten missen
dan het nooit te hebben gehad ”

Ter herinnering aan

Paul Mennis

* Rimborg, 30 maart 1939

† Landgraaf, 11 maart 2023

weduwnaar van

Gerda Mennis-Melissen

echtgenoot van

Tamara Mennis-Popovici

Wij danken u allen voor uw blijken van medeleven.
Tamara, kinderen en kleinkinderen.

Een speciaal woord van dank aan:

Dokter J. van Hooren

Dokter S. Huisman

Team Meander Thuiszorg voor de liefdevolle verzorging.

Soms is er zoveel wat we voelen...
...maar zo weinig dat we kunnen zeggen.

Een lege plek
een groot gemis
een fijne herinnering
is al wat er nog is.

Jou te kennen
vond ik zo fijn
je los te laten
dat doet pijn.